



# Slottshagskyrkan

EQUUMENIAKYRKAN

**SAMUEL LYUNGBLAD**

anna weister andersson

bodekull gospel & jazz orchestra

Fredag 25 september 20.00  
Slottshagskyrkan, Helsingborg  
150 kr vuxna, 75 kr <18 år  
Förköp [www.bgjo.se](http://www.bgjo.se), [slottshagskyrkan.se](http://slottshagskyrkan.se)

DAGEN Bilda



Information om livet i Slottshagskyrkan i Helsingborg





Ännu är det sommar om än en aningen övermätt sådan. Träden dignar av frukter som pockar på att bli skördade. En ganska bra bild av den hållplats jag själv befinner mig på i livet. Jag vill så gärna att det jag kan bidra med tas i bruk och inte blir till fallfrukt, samtidigt hoppas jag att jag inte är överfullt mätt av mig själv utan har plats för det andra ger mig.

**S**kolstart och höst förknippas med nystart. Inte helt enkelt att bara gå igång på men i veckan har jag antagit två utmaningar via Facebook... Den ena är Plankan och ska leda till en mer vältränad kropp om blott 15 dagar... den andra är något mer långsiktig och innebär att jag på 10 veckor ska komma i form med hjälp av en gratis PT på nätet. Min klokare hälft undrade försynt om jag har en PT för själen också... vilket jag liksom alla andra säkert har! Tyvärr är det väl så lätt att tappa den andliga formen och reducera Gud till en fritidsaktivitet som kommer i kläm när annat pockar på.

Min bön inför hösten är därför att jag ska bli en lite bättre, uppgraderad variant av mig själv. Det klarar jag inte på egen hand. Det finns stor risk att ett sådant försök leder till antingen bitterhet eller självgodhet. Nej, jag

önskar mig ödmjukhet. Vilket inte alls betyder att jag vill kräla i stoftet utan bara att jag vill veta min rätta plats. Vägen dit är helgelse och jag mer vet än anar att det för min del handlar om ökad medmännisklighet.

Det är inte svårt att tänka sig en bild av en bättre Heléne – varken på det andliga eller fysiska planet. Det är förföriskt lätt faktiskt. Vägen dit är heller inte omöjlig att spåra. Många har gått före och banan är näst intill snitslad. Ändå vet jag att det är en enorm utmaning. Jag ska möta min värsta fiende i strid efter strid – mig själv. Jag ska framhärda och inte ge upp. Tuft om jag ska göra det ensam. Det ska jag som tur är inte. Min andlige PT kommer att stå vid min sida och för mina bortförklarande krumbukter finns bara ett svar: "Just do it!"

Heléne Wetterberg

Inspirationshelg med  
Liselotte J Andersson  
17-18 oktober

*"Den bästa dagen -  
är en dag av törst"*



#### **Lördag**

Kl. 9 ATT LÄKAS INUTI,  
1 Pet. 2:25 (frukostmöte)

Kl. 16 ATT UTFORSKA DJUPEN  
HOS GUD 1 Kor. 2:10

Kl. 19 ATT BLI JESU VÄN  
Joh. 15:15

#### **Söndag**

Kl. 11 ATT GE SOM GÅVA VAD  
DU FÅTT SOM GÅVA Matt. 10:8

Boktips för den som vill förbereda  
sig på Liselottes besök:

Vårt enda hem är kärleken  
– Liselotte J Andersson, Libris

Söka och finna Gud i allt  
– James Martin, Libris

Som om Gud inte finns  
– Magnus Malm, Artos

**Enklare mat serveras mellan  
eftermiddagsmötet och  
kvällsmötet på lördagen.**



# Församlingsläger

På Häljarödsgården vid Skäldervikens strand hölls Slottshagskyrkans församlingsläger 4-5 september. Vi fyllde gården med liv, gemenskap och engagerade samtal om vår församlings framtid.

Den visionsprocess som vi drivit under året skulle dras ihop till en strategi inför framtiden. Styrelsen hade samlat fokusgruppernas arbete i ett antal "längtansmål" och föreslagit ett antal strategier. Det var framför allt dessa vi vände och vred på under detta läger.

I Häljarödsgårdens trivsamma och funktionella lokaler samtalade vi medan regnet öste ner utanför fönstren. Djärva och konstruktiva idéer blandades med goda skratt och fika. Styrelsen styrde tydligt upp samtalen med gott resultat. Uppenbarligen har Slottis många kreativa medlemmar, för idéerna formligen sprutade fram. Det är nu styrelsens uppgift att dra samman resultatet till ett konkret visionsförslag som under hösten kommer att presenteras för församling för beslut.

-Titta, jag har gjort en tärning i lera. Den fungerar. Nu slog jag en femma! -Jag har målat en fjäril men den ser ut som en ödla...Barnen trivdes tillsammans runt om bordet och delade på ritpapper, kriter, pärlor och lerklumpar. - Farmor fick ta hem duken och tvätta. Vi spillde färg på den!

Lägret avslutades med lagtävling i flera moment där våra olika färdigheter testades. Tävlingsandan gjorde atmosfären

tät. Vem var det egentligen som fick ner pennan i flaskan först? Någon var en fena på att räkna upp bibelns böcker i rätt ordning och någon fick poäng till sitt lag för en korrekt knuten råbandsknop.

Häljarödsgården får högt betyg för sin trivsel och höga servicenivå med mycket god förtäring. Under lördagen delade vi dessutom gården med Bodekull Gospel and Jazz Orchestra, som f.ö. besöker oss tillsammans med Samuel Ljungbladh den 25 september.

Tomas Wennerhult

## Kvinnofrukost

Lördagen den 19 september kl 9.00  
Slottshagskyrkan

"Balans i livet  
-hur vi påverkas av stress"

Psykolog Lena Fahlén

# El Camino

## Vandring till Santiago de Compostela



Att göra en pilgrimsvandring är väl inget som man kommer på när man sitter och dricker en kopp kaffe. Måns, min son, och jag tycker om att vandra och vi har diskuterat möjligheten att göra en längre vandring under lång tid. Under inspiration av vår pastor Lennarth Nilsson så växte olika alternativ fram. Efter att Måns avslutat sin utbildning till Kart- och Mättekniker så tyckte vi det var dags och det fanns tillräckligt lång ledighet i form av sparad semester som tillät en längre vandring.

**N**är några bekanta berättade om pilgrimsvandringen i norra Spanien så blev vi intresserade. Vi började undersöka saken närmare. Santiago de Compostela har varit ett pilgrimsmål sedan 950 talet. Från början fanns det tre viktiga pilgrimsmål; Rom, Jerusalem och Santiago de Compostela.

Vi valde att följa den traditionella pilgrimsvandringen som börjar i Saint Jean Pied de Port och som är första officiella orten på franska sidan strax intill Pyrenéerna. Vi flög till Paris och tog sedan tåget till Bayonne där vi sov en natt. Sedan buss till Saint Jean Pied de Port i Frankrike. Vi anlände den 22 juni. Två mycket förväntansfulla killar med viss bävan. Skulle vi klara av att vandra 800 km på ca 30 dagar.

På Pilgrimskontoret i Saint Jean Pied de Port får man information om lämpliga sträckor att vandra och lämpliga ställen att bo på. Man går

mellan 25 km - 30 km per dag. På pilgrimskontoret och i anslutning till det kunde vi hämta/köpa symbolerna för en pilgrim; en snäcka, en stav och en torkad kalebass. Staven som stöd under vandringen men även för att skydda mot vilda djur vilket var fallet tidigare, snäckan som symbol för pilgrimsvandringen och kalebassen för att hämta och ta med sig vatten under vandringen.

Vandringen gick genom ett flertal orter där man alltid passerade en kyrka eller ett kapell. Vi fick möjlighet att besöka ett stort antal kyrkor och få vara med på flera pilgrimgudstjänster. Alla gudstjänster firades med nattvard och en pilgrimgudstjänst avslutades alltid med att pilgrimerna bjöds fram till koret i kyrkan för att välsignas av prästen. Därefter följde en kort social stund.

Fötterna och benen fick ta den största påfrestningen. För att minska belastningen på fötterna så hade vi 2

par strumpor. En tunn strumpa närmast foten och en yllestrumpa utanpå. Skorna kan vara av modell vandringskängor eller vanliga gymnastikskor men de bör vara ca 2 storlekar större än vad man brukar använda och väl ingångna. Blåsor får man så gott som alltid vilket även vi fick. Tack vare Compeed och elastisk binda var det någorlunda enkelt att kurerat blåsorna. Det fanns ett uttryck som ofta citerades; No blisters - no blessings. (Inga blåsor på fötterna - ingen välsignelse.)

Mat i form av pilgrimslunch och pilgrimsmiddag fanns det att köpa längs vägen. Priset var mellan 7 och 10 Euro. Oftast startade vi på morgonen med en tostada med Cafe con leche, typisk spansk frukost som ofta var det enda som serverades. Vi startade vandringen runt kl 07 på morgonen eftersom härbärgets ville att pilgrimerna skulle lämna före kl 08. Måns och jag brukade ta en kort paus klockan 11 då det var dags för en Cafe con leche och runt kl 13 åt vi pilgrimslunch. Pil-

# *”Vandringen var fantastisk. I början klättrade vi över Pyrenéerna och följde stigen genom fantastiskt pittoreska vandringsleder i skogen.”*

grimsmåltiderna bestod av tre delar. En rejäl förrätt med val mellan sallad, pasta eller någon köträtt. Huvudrätten bestod av sallad, nötkött, kyckling eller fisk med en bastant portion potatis och rikligt med bröd. Måltiden avslutades med en dessert som oftast bestod av yoghurt eller frukt.

De härbärgen vi bodde på var som gamla sortens lägerlogement. Oftast var det sovsalar med våningssängar med allt från 20 bäddar till 120 st per rum. Härbärgen öppnade strax efter kl 12 och då kunde man checka in. Om det anlant många före kl 12 så ställde man ryggsäckarna efter varandra och de fick utgöra kön. Det var viktigt att inte ställa ryggsäckarna för tätt eftersom det då fanns risk för att drabbas av vägglöss (bed bugs) då de kunde hoppa från en ryggsäck till en annan. Kostnaden för att bo en natt var mellan 5 och 10 EURO per bädd. Varje morgon vaknade man tidigt. Det var uppstigning mellan kl 6 och kl 7. En del pilgrimer gick upp tidigare och ville ge sig iväg kl 5 för att vandra när det var lägre temperatur och därmed inte så påfrestande att vandra (vi hade aldrig under 35 grader C utom den sista veckan). Det störande momentet var att tidiga personer använde pannlampa under packningsprocessen på morgonen.

Läggdags var det mellan 22 och 22.30. Det skulle vara tyst kl 22.30 och lamporna släcktes kl 23.00. Tystnaden avlöstes snabbt av snarkningar och folk som pratade i sömnen. Efter två veckor vande man sig och man stördes varken av pannlampor eller snarkningar och det var lätt att somna.

Utmärkande för vandringen var mötet med medvandrare. Man träffade massor av trevliga människor från hela vårt jordklot. De flesta är förankrade i någon kyrka och det uppstod många intressanta samtal. På kvällen hade man gott om tid att lära känna varandra och dela upplevelser. Man delade gärna anledningen till pilgrimsvandringen som kunde vara vilt skiftande. Att lära känna Gud och meningen med livet var ofta en anledning tillsammans med att man ville lära känna sig själv eller få klarhet i en livssituation. Andra ville få insikt i hur man skulle göra med sitt liv när det gällde jobb och utbildning. Man tyckte att man hade kommit till en valsituation och ville diskutera detta med Gud och med medvandrare. Vi träffade på ett par som firade sin smekmånad på El Caminon.

Vandringen var fantastisk. I början klättrade vi över Pyrenéerna och följde stigen genom fantastiskt pittoreska vandringsleder i skogen. Senare

så gick vi mellan sädesfälten och avslutningen bestod av kuperad terräng med många vackra stigar. Vi vandrade ca 6 – 7 timmar varje dag och i början trodde vi att det skulle ta lång tid och vara långtråkigt. Ganska snabbt märkte vi att tiden gick fantastiskt snabbt. Huvudet var fullt av tankar och den vackra naturen innebar att det fanns mycket vackert att titta på och att förundras över. Mycket tid för eftertanke och endast en sak att klara av nämligen att vandra sig till nästa mål.

När Måns och jag var framme i Santiago de Compostela efter 815 km så kände vi en saknad över att vandringen var över. Det var då som man började förstå vad man fått från vandringen. Man kan kort beskriva det med följande ord:

## **Frihet**

Att lugnt vandra i naturen utan almanacka och kalender ger dig yttre och inre frihet från alla stressfaktorer. I kontrast till dagens upptrissade tempo slipper pilgrimen att låta sig styras av kalendertiden. Också kyrkan är en spegel av samhället med allt mer sammanpressad tid för oss att vara i. I vandringen exponeras friheten. Staven blir frihetens symbol.

## **Enkelhet**

När ryggsäcken som du packat används under vandringen inser du att du inte behöver 25 kilo på ryggen, utan snarare tio eller mindre! Lite mat, vatten och ett klädbyte räcker. Sovsäck, liggunderlag och en yta att sova på. Det mesta – och det bästa – i livet är gratis. Man inser snart att man inte behöver så mycket. Du lever gott ändå. Du lever av naturen och mellanrummet runt dig.

## **Tystnad**

Att gå i stilla eftertanke är att bryta sig loss från vardagskulturen med dess ständiga ljud- och bildbrus. Jakten på nyheter, information, senaste nytt och ständigt nya upplevelser klingar av i ”tystnadens kultur”. Dock blir det svårt att helt befria sig från bruset från sociala medier för att hålla kontakt med nära och kära.





### Bekymmerslöshet

I betydelsen avsaknad av bekymmer. Under vandringen märker man efter hand att ens egna bördor och ens egen ångest blir lättare. Vardagsoron och det som tynger sinnet klingar av. En friskvård som ingen terapi eller medicin kan ersätta.

### Långsamhet

Under vandringen i lagom lunk kommunicerar du med andra underliggande skikt och lämnar det rationella, det intellektuella och det logiska. Det finns tid för eftertanke och bön, tystnad och koncentration.

### Andlighet

Jordiskt och himmelskt, andligt och materiellt, synligt och osynligt, också

här försvinner gränser. Att vandra som pilgrim är att vandra med Gud. Själva vandringen i sig bär på en andlighet som underlättar det inre arbetet med de existentiella frågorna: Vad, när och varför? Själva varandet. Liv och död. Mening och meningslöshet. Glädje och sorg.

### Delande

Med själva delandet står och faller pilgrimsvandrandet. På den fysiska vandringen delar vi sociala frågor om familj, hem och jobb. Vi delar mat, vatten, ömma fötter, arbete och problem som dyker upp. Att få dela med sig av sin smärta, sina mödor, glädjeämnen och längtan - Du behöver inte öppna alla dina inre rum, bara tillräckligt många för att bjuda på den som är du själv.

Vad kan man då säga om att göra en pilgrimsvandring? Jag kan starkt rekommendera El Camino. Man kan nöja sig med de sista 10 eller 20 milen. Det är idag ca 5 veckor sedan vi kom hem och jag måste säga att man inte riktigt har landat ännu. Andra som har gått sträckan tidigare säger att det kan ta upp till ett år.

Pilgrimsvandringen fortsätter hela tiden i vardagen också. Vandringen sker på ett annat plan men tankarna och den inre diskussionen är likadan.

Tack El Camino för en fantastisk vandring med många upplevelser, 14 kilo lättare och ett skägg rikare.

/Måns och Mats



## Stickcafé

Våra populära stickcaféer drar igång den 22 september.

De genomförs varannan tisdag kl. 14.

## Vi Gratulerar

30 september

**Jan Sjölander 70 år**

1 oktober

**Eva Karlsson 60 år**

12 oktober

**Magnus Carlsvärd 50 år**

22 oktober

**Maj-Britt Pettersson 75 år**

27 november

**Olle Karlsson 60 år**

30 november

**Ingela Dalesjö 60 år**

## Gemensam hemgrupps-samling

Tisdagen den 6 oktober kl. 19 har vi en gemensam samling i kyrkan för alla som är med eller vill vara med i någon av hemgrupperna som har anknytning till Slottshagskyrkan. Vi kommer att dela våra erfarenheter, berätta för dem som inte är med i någon grupp vad det innebär och inspirera varandra.

Välkommen med!

## Sagt om Samuel Ljungbladh:

"Samuel är utan tvekan en av Sveriges främst gospel- och soulartister. Förutom att han har en fantastisk röst är han en stor scenpersonlighet som alltid bjuder på sig själv med spontanitet, humor och värme kombinerat med ett tydligt budskap. Han har en enastående förmåga att engagera publiken och att inspirera sina medmusikanter. Vi kan utlova en häftig konsert med grymt sväng och energi!"

Christoffer Wallin musikalisk ledare i BGJO



# *Baptist World Congress*

## South Africa

Du är inviterat! Fellesskap! Dele! Så stod det på norska på den broschyr som informerade om resan till den tjugoförsta kongressen för världens baptister som gick av stapeln i Durban, Sydafrika. Vi var några från Slottshagskyrkan som nappade på erbjudandet från Norska Baptistsamfundet att följa med på resan till Sydafrika. Vi lämnade svensk sommar för sydafrikansk vinter. En spännande upplevelse från början till slut.

Det började dramatiskt med att flyget från Köpenhamn var försenat till Heathrow och vi fick tillbringa några dagar i London innan SAS lyckades skaka fram flygförbindelse till Kapstaden. Väl framme möttes vi av ett otroligt vackert landskap, av en fantastisk kustremsa ner till Goda Hoppsudden, av ett intressant besök på Robben Island där en medfånge till Nelson Mandela guidade med stor inlevelse och självupplevd erfarenhet.

Nästa anhalt var Durban vid Indiska Oceanen, där det normalt är behagligt sommarklimat men där det mestadels regnade när vi var där. Det gjorde inte så mycket eftersom vi tillbringade större delen av tiden på kongresscentrat.

Temat för kongressen var "Jesus Christ, the Door" och vi fick uppleva flera samlingar som utgick ifrån att Jesus Kristus är dörren till ljuset, till friheten, till ledarskapet, till kunskapen, till livet, till kärleken. Dagarna inleddes med morgonbön och bibelstudium ledda av talare från skilda delar av världen. Framme på podiet stod en färgstark kör som ledde sången och det är en berörande upplevelse att sjunga med i sånger och psalmer som sjungs över hela baptistvärlden. Svårt att stå still när den afrikanska rytmen får en hel kongresshall att vibrera.

Så var det dags för seminarier. Eftersom vi var ca 4000 delegater från 102 länder fanns det ett stort antal ämnen att välja mellan. Vi fick höra hur vissa delar av vår värld lider av religionsförföljelse. Kristna bl a i Nya Guinea, Ukraina och Nigeria lever under hot och attentat. Andra seminarier behandlade klimatfrågan, evangeliet i en postmodern tid, hur

vi lever sida vid sida med andra religioner, utbrändhet och andlig tomhet, hur vi integrerar migranter i vår lokala verksamhet – axplock ur seminarieföreläsningarna.

På kvällarna var det samlingar med musik, predikan, information och delgivningar – "evening celebration". Talarna hade en tydlig gemensam agenda; att predika om ansvarsfullt och tjänande ledarskap med Kristus som förebild och inspirationskälla – "Jesus is the Door".

Vi lämnade kongressen med minnen för livet. Resan fortsatte till Swaziland och Krügerparken, där skickliga guider gav oss möjlighet att betrakta elefanter, giraffer, noshörningar och bufflar på nära håll. Innan vi flög hem från Johannesburg besökte vi kåkstaden Soweto, där minnet av Mandela vårdas med stor respekt. Vår Sowetoguide framhöll att tack vare Mandelas försoningsarbete tillsammans med Desmond Tutu lever man sida vid sida, vita och svarta, i Sydafrika även om det finns mycket kvar att göra. A. Bostrom

## **JULMUSIKAL**

–kom och var med!

Nu är det dags för oss i Slottis att göra om succén från 2013! Hoppas att ni är sugna, för det är vi!!  
Konsertdatum: 19 december (två konserter)

### **ÖVNINGSDATUM:**

Onsdag 23/9 kl 19 Instudering av noter (frivillig)  
Torsdag 1/10 kl 19 Instudering av noter/körövning  
Tisdag 20/10 kl 19 Körövning  
Onsdag 11/11 kl 19 Körövning med solister  
Lördag 28/11 kl 10-15 Körövning, träna positioner  
Söndag 6/12 kl 13 Körövning  
Lördag 19/12 fm Genrep

Frågor eller anmälan görs till Helena Andersson på:  
0706-10 00 eller [helena69andersson@gmail.com](mailto:helena69andersson@gmail.com)

# Almanackan

PROGRAMPUNKTER I SLOTTSHAGSKYRKAN SEPTEMBER – NOVEMBER

## Lördag 19 september

9.00 Kvinnofrukost  
”Balans i livet – hur vi påverkas av stress”. Psykolog Lena Fahlén medverkar.  
Avgift 50 kr.

## Söndag 20 september

10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst – Sjukhuspastor Anita Strandh predikar

## Fredag 25 september

20.00 Konsert med Samuel Ljungbladh, Anna Weister Andersson och Bodekull Gospel & Jazz Orchestra  
Konserten är utsåld

## Söndag 27 september

10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst – Boje Jensen predikar

## Tisdag 29 september

14.00 RPG-Tisdagsträffen; en samling för alla daglediga. ”Hälsa och livskvalitet i Skåne”. Professorn Sven-Olof Isacsson, Malmö, berättar.  
Plats: Rosegårdskyrkan

## Torsdag 1 oktober

19.00 Samtal om Equmeniakyrkans remiss: Förslag på ekumenisk överenskommelse mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan

## Söndag 4 oktober

10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst med

nattvard – Michael Ljungberg predikar  
13.00 (ca) Församlingsmöte efter kyrkkaffet

## Tisdag 6 oktober

19.00 Gemensam hemgruppssamling i kyrkan

## Fredag 9 oktober

Kl 20 Café Kryptan

## Lördag 10 oktober

9.30 Equmeniakyrkan region Syd och Equmenia har regionfest i Kristianstad Bl.a. om Alpha och livsnära smågrupper. Se ytterligare information i kyrkan.

## Söndag 11 oktober

10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst – Lenarth Nilsson predikar.  
Gospelkören. Närradioutsändning

## Tisdag 13 oktober

14.00 RPG-Tisdagsträffen; en samling för alla daglediga. ”Yellowstone”. Naturfotografen Ingemar Skogar berättar och visar bilder från världens första nationalpark i Klippiga Bergen i USA.  
Plats: Slottshagskyrkan  
Inspirationshelg med Liselotte J Andersson (se separat notis)

## Lördag 17 oktober

9.00 Frukostmöte  
16.00 Eftermiddagsmöte  
19.00 Kvällsmöte

## Söndag 18 oktober

10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst – Lise-lotte J Andersson predikar

## Fredag 23 oktober

Kl 20 Café Kryptan

## Söndag 25 oktober

### Obs! vintertid!

10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst – Rolf Hamark predikar

## Tisdag 27 oktober

14.00 RPG-Tisdagsträffen; en samling för alla daglediga.  
”Psalmer är på allvar”. Herre, till dig får jag komma... Sångförfattaren och kompositören Christer Hultgren, Karlskrona, berättar.  
Plats: Rosengårdskyrkan

## Söndag 1 november

10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst med nattvard – Tomas Wennerhult predikar

## Fredag 6 november

Kl 20 Café Kryptan

## Söndag 8 november

10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst – Peringe Pihlström predikar. Närradioutsändning  
13.00 (ca) Församlingsmöte efter kyrkkaffet

## Tisdag 10 november

14.00 RPG-Tisdagsträffen;

en samling för alla daglediga. ”Svensk konst och mission i Kina – hur hänger det ihop?”. Konstnär Jan-Eric Johansson, Malmö, berättar och visar sina tavlor.  
Plats: Slottshagskyrkan

## Söndag 15 november

10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst – Lars Dalesjö predikar

## Fredag 20 november

Kl 20 Café Kryptan

## Söndag 22 november

10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst – Tomas Wennerhult predikar. Närradioutsändning

## Tisdag 24 november

14.00 RPG-Tisdagsträffen; en samling för alla daglediga.  
”Tron möter vetenskapen – En medicinsk forskares erfarenheter”. Professor Frank Sundler, Lund, berättar och visar bilder.  
Plats: Pingstkyrkan

## Söndag 29 november

1:a Advent  
10.30 Bön i Fröhuset  
11.00 Gudstjänst – Magnus Franzén predikar.  
Anders Mårtensson sjunger

## Kontakt

www.slottshagskyrkan.se – följ oss även på Facebook  
Nedre Långvinkelsgatan 26, 252 20 Helsingborg  
Församlingens ordförande är Magnus Franzén 0704-50 90 30.

Vår expedition är bemannad varje vardag kl 9-12.  
Du är välkommen att höra av dig på telefon 042-13 26 38 eller på mail: expedition@slottshagskyrkan.se

## Tänk på!

Glöm inte att meddela om du har bytt till nya adress, telefonnummer eller epost.

# B